

Twentse Fakkeltocht - Spannend uitje in het donker



Twentse fakkeltocht

Iedere vrijdagavond van april t/m augustus wordt er een Fakkeltocht georganiseerd op "oale grond" in Twente. Het decor van de oude Havezathe met de ruïnes van een oud kasteel en een tocht door een uniek natuurgebied maakt het de tocht super spannend. En als je een beetje geluk hebt kun je nog wild spotten ook.

Na de uitleg van de instructeur wordt er een prachtige wandeling gemaakt. De deelnemers maken een mysterieus verlicht pad door de brandende fakkels. Onderweg is er een stop met en glaasje Twentsche kruidenbitter voor de volwassenen. Ter afsluiting kunnen de kinderen marshmellow's grillen boven het kampvuur.

De duur van de tocht is 60 minuten en zal starten tussen 21.00 en 22.30 uur. Het moet natuurlijk wel echt donker zijn. De exacte starttijd wordt vermeld op uw bevestiging.

Praktische informatie:

- U moet 15 minuten voor aanvang van de fakkeltocht aanwezig zijn. Parkeren is gratis.
- Het is verstandig om een jas mee te nemen want het kan avonds koud zijn
- Bij onvoldoende reserveringen gaat de tocht niet door. U wordt op tijd gebeld en krijgt u geld terug gestort.

De fakkeltocht is inclusief:

- Begeleiding ter plaatse
- Fakkeltocht
- **Twentsche Kruidenbitter** voor onderweg
- Marshmallows boven openvuur voor de kinderen tot 12 jaar
- Gratis parkeren

Prijs: €17.50 per persoon

kinderen tot 12 jaar €8.75

Optioneel:

Goed verzorgde maaltijd voor aanvang van de Fakkeltocht

Data:

Elke vrijdag tussen 3 april en 27 augustus

De prijs van dit arrangement is geldig tot 31 december 2021.

boek nu deze trip online

